

Werkblad respect

We zitten de aankomende tijd zo veel mogelijk thuis. Dus helaas geen Schooljudo lessen op de judomat... Dat betekent natuurlijk niet dat we niks kunnen leren over de Schooljudo waarden! Deze week staat in het teken van onze derde waarde: RESPECT. Door middel van Disneyfilms kun je hier samen met ouders/verzorgers/broers of zussen mee aan de slag. Heb je de films niet in huis? Probeer het dan eens op YouTube, via Disney Channel, of verzin je eigen verhaal!

De Leeuwenkoning

In deze lessen gaan we het hebben over respect. 'Alles en iedereen heeft waarde, niet alleen in de klas maar op de hele aarde. Als je dat eenmaal hebt ontdekt dan snap je het woord respect!'. Dit is ook goed te zien in de film 'De Leeuwenkoning'. In de film zien we het verhaal van de jonge leeuw Simba. Simba wilt koning worden, maar voordat dit kan lukken zal hij veel over respect moeten leren.

Opdracht 1 – Respect herkennen

Er komt een hoop kijken bij het thema respect. Zo hebben wij bij Schooljudo respect opgedeeld in vijf belangrijke onderdelen:

1. Gelijk maar toch anders:
 - Ook al heb je allemaal een wit judopak aan, houd rekening met elkaar.
2. Respect voor je omgeving:
 - Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden. En behandel andermans spullen zoals jij ook wilt dat ze met jouw spullen omgaan.
3. Respect voor jezelf:
 - Luisteren naar je lichaam. Wees eerlijk over hoe je denkt en voelt, naar jezelf maar ook naar anderen.
4. Respectloos zijn:
 - Je misbruikt het vertrouwen wat anderen in jou hebben.
5. Levenslessen:
 - Durf te leren van je fouten.

Kun jij de onderdelen van samenwerken koppelen aan de onderstaande gebeurtenissen uit de film?

Scar's verraad (00:30:25 – 00:38:50) - hoort bij onderdeel van respect

Scar heeft een plan om koning Mufasa van de troon te stoten. Hij gaat hiervoor letterlijk over lijken. Om ervoor te zorgen dat Simba, de troonopvolger, geen koning kan worden, verteld Scar hem een grote leugen.

De kringloop van het leven (00:08:10 – 00:10:10) - hoort bij onderdeel van respect

Mufasa leert Simba over de kringloop van het leven. Alles en iedereen heeft een bepaalde rol of functie in de natuur.

Hakuna Matata (00:41:15 – 00:48:18) - hoort bij onderdeel van respect

Simba is na de dood van zijn vader weggelopen van huis. Hij denkt namelijk door Scar dat het zijn schuld is. Moedeloos en eenzaam ligt Simba in de woestijn waar hij gevonden wordt door Timon en Pumba. Zij vrolijken hem op met een wijze les; 'Hakuna Matata'. Maak je niet druk en accepteer hoe je bent.

Simba keert terug (01:00:55 – 00:08:45) - hoort bij onderdeel van respect

Simba denkt dat hij verantwoordelijk is voor de dood van zijn vader. Zijn schaamte en schuldgevoel is zo groot, dat hij wegrent van zijn familie. Eenmaal in de jungle laat hij zijn problemen los en geniet hij van een zorgeloos leven. Uiteindelijk ziet hij in dat dit niet de oplossing is en keert hij terug naar het koninkrijk.

Koninkrijk van Mufasa (00:00:35 – 00:04:35) - hoort bij onderdeel van respect

Alle dieren van Mufasa's koninkrijk zijn anders maar toch gelijk. Hetzelfde geldt voor alle kinderen in de klas. De klas is eigenlijk een klein koninkrijkje van de juf of meester. Samen bepalen jullie wat er gebeurt en als het nodig is helpt de juf of meester jullie. Net als de dieren in het koninkrijk van Mufasa is iedereen in de klas gelijk en toch verschillend. Gelukkig maar, want anders zou het saai zijn!

Achter de gebeurtenissen staat een tijdslot. Zo kun je de film op deze momenten terugkijken als dat nodig is. De antwoorden staan onderaan het werkblad. Succes!

Opdracht 2 – Respect in huis

In de film leren we veel over respect en zien we hoe belangrijk het is. Maar hoe zit dit bij jullie thuis? Bespreek de onderstaande dingen met elkaar en kom er samen achter wat respect nou echt voor jullie betekent.

- Wat betekent respect voor jou?
- Hoe kun je respect laten zien?
- Geef je respect of krijg je respect?
- Welke belangrijke lessen heb jij van je familie (opa/oma/vader/moeder/broer/zus) geleerd?
- Als Simba in de spiegel kijkt ziet hij zichzelf, maar hij ziet ook zijn vader Mufasa. Wie zie jij nog meer als je in de spiegel kijkt? Op wie lijkt jij? Niet alleen je uiterlijk maar ook je innerlijk. Wat vind je daarvan?
- Ben jij wel eens ongehoorzaam geweest? Wat heb jij daarvan geleerd?



Opdracht 3 – Teken je eigen koninkrijk

In de film zingt Simba over hoe het zal zijn als hij koning is <https://www.youtube.com/watch?v=toRTbfjYDWw>. Hoe zou het eruit zien als jij koning of koningin bent? Maak hiervan een tekening!

Wil je jezelf uitdagen? Laat dan één of meer van de volgende dingen terugkomen in de tekening:

- De kringloop van het leven
- Hakuna Matata



Opdracht 4 – Commandospel

Kijk de video via de link onderaan de opdracht of lees de uitleg hieronder:

Bij het Commandospel is het belangrijk om respect te tonen naar anderen, zodat je het zelf ook terug kan krijgen. Je wilt namelijk dat anderen goed met jou meespelen, dus doe je dit ook bij een ander.

Speel dit spel thuis met jouw familie, of met vriendjes en vriendinnetjes via videobellen. Kijk eens of je met meerdere kinderen tegelijk kan videobellen via internet of apps zoals 'Justalk'.

Spreek van tevoren af wie er mag beginnen als commandant. Dit persoon mag nu beginnen met commando's geven. Dit doe je door te zeggen 'commando', met daarna wat ze moeten doen. Bijvoorbeeld: 'commando trommelen'. Maak het zo gek als je zelf wilt, als je maar rekening houdt met je omgeving. Wissel vaak van rol, zodat iedereen even vaak de commandant is. Veel plezier!

Ga naar deze link: <https://vimeo.com/403662004> , check de volgende video en bekijk hoe Entertrainer Rex het doet.

Antwoorden opdracht 1

Gelijk maar toch anders – Koninkrijk van Mufasa

Alle dieren van Mufasa's koninkrijk zijn anders maar toch gelijk. Hetzelfde geldt voor alle kinderen in de klas. De klas is eigenlijk een klein koninkrijkje van de juf of meester. Samen bepalen jullie wat er gebeurt en als het nodig is helpt de juf of meester jullie. Net als de dieren in het koninkrijk van Mufasa is iedereen in de klas gelijk en toch verschillend. Gelukkig maar, want anders zou het saai zijn!

Respect voor je omgeving – De kringloop van het leven

Mufasa leert Simba over de kringloop van het leven. Alles en iedereen heeft een bepaalde rol of functie in de natuur.

Respect voor jezelf – Hakuna Matata

Simba is na de dood van zijn vader weggelopen van huis. Hij denkt namelijk door Scar dat het zijn schuld is. Moedeloos en eenzaam ligt Simba in de woestijn waar hij gevonden wordt door Timon en Pumba. Zij vrolijken hem op met een wijze les; 'Hakuna Matata'. Maak je niet druk en accepteer hoe je bent.

Respectloos zijn – Scar's verraad

Scar heeft een plan om koning Mufasa van de troon te stoten. Hij gaat hiervoor letterlijk over lijken. Om ervoor te zorgen dat Simba, de troonopvolger, geen koning kan worden, verteld Scar hem een grote leugen.

Levenslessen – Simba keert terug

Simba denkt dat hij verantwoordelijk is voor de dood van zijn vader. Zijn schaamte en schuldgevoel is zo groot, dat hij wegrent van zijn familie. Eenmaal in de jungle laat hij zijn problemen los en geniet hij van een zorgeloos leven. Uiteindelijk ziet hij in dat dit niet de oplossing is en keert hij terug naar het koninkrijk.